

KINDERZONDAGSBRIEF

nr. 45 – 28 februari 2021

Hallo allemaal, Een spoor van liefde Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. Een sleutelwoord in Jezus' laatste woorden is 'liefde': Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. Bij dit project hoort elke zondag een lezing uit het laatste deel van het Johannes-evangelie. Als het goed is, heeft elk kind uit onze gemeente een pakketje thuisgekregen met daarin onder andere een poster met luikjes. Vandaag mag je het tweede luikje openmaken.

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen.
Waarom zou hij dat doen, denk je?



Jezus wast de voeten van de leerlingen

Bij Johannes 13:1-5 en 12-17

Jezus wast de voeten van zijn vrienden. Het is de avond vóór het Joodse Paasfeest gaat beginnen. Jezus en zijn vrienden zijn met elkaar aan het eten. Jezus weet dat er mensen zijn die Hem gevangen willen nemen. Dat er mensen zijn die Hem willen doden. Maar Hij vlucht niet weg. Hij verstopt zich niet. Dat zou Hij best kunnen doen, en dan zouden de soldaten Hem nooit vinden. Maar Jezus weet dat het moet gebeuren. Dat Hij gevangen moet worden genomen. En dat Hij daarna weer terug gaat naar God, zijn Vader.



De vrienden van Jezus weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Jezus heeft het er wel met ze over gehad, maar ze kunnen het gewoon niet begrijpen. Nee hoor, Jezus wordt niet gevangen genomen. Hij gaat koning worden. Terwijl ze zitten te eten staat Jezus op. Hij doet zijn gewone kleren uit en knoopt een doek om zijn middel. De vrienden van Jezus kijken verbaasd. Wat doet Jezus nu? Hij lijkt zo wel een slaaf, met z'n blote bovenlijf en met die doek. Maar Jezus doet net of het heel gewoon is. Hij pakt een bak van de grond en loopt ermee naar de ton met water die bij de deur staat. Met dat water hebben Jezus en zijn vrienden zonet hun voeten gewassen, toen ze naar binnen gingen. Dat hoort in Israël. Vóór je bij iemand naar binnen gaat, moet je je voeten wassen. Je gaat natuurlijk niet met vieze, stoffige voeten een huis in.

Jezus schept schoon water in de bak, en loopt ermee naar Johannes toe. En dan begint hij zomaar de voeten van Johannes te wassen! En als hij ze gewassen heeft, droogt hij ze af met de doek die hij om zijn middel heeft gedaan. En daarna loopt hij naar Levi, en hij knielt bij hem neer, en hij wast de voeten van Levi. En dan komt hij naar Petrus toe, knielt neer en steekt zijn hand uit naar Petrus' linkervoet. 'Heer!' zegt Petrus. Hij trekt geschrokken zijn voet weg. 'Dat kan toch niet! U gaat toch niet mijn voeten wassen! U bent toch geen slaaf!'

'Petrus,' zegt Jezus, 'geef me je voet. Ik zal het je straks uitleggen.'

Als Jezus de voeten van zijn vrienden gewassen heeft, gooit hij het water buiten weg. En dan trekt hij zijn kleren weer aan en gaat op zijn plek zitten. Hij kijkt de tafel rond. 'Begrijpen jullie wat ik heb gedaan?' zegt hij. Petrus schudt zijn hoofd. 'Ik snap er niks van. Waarom deed u dat!' 'Ik wil jullie iets belangrijks leren,' zegt Jezus.



'Voeten wassen, dat vinden jullie werk voor een slaaf, toch? Ik ben geen slaaf. Ik ben jullie Heer. En toch heb ik jullie voeten gewassen. Want ik houd zoveel van jullie dat ik alles voor jullie wil doen, zelfs dit. En ik wil graag dat jullie ook zo met elkaar omgaan. Ik wil graag dat je jezelf niet belangrijker vindt dan een ander. Ik wil graag dat jullie dingen voor elkaar doen, ook dingen die je misschien helemaal niet leuk vindt. Wat ik voor jullie heb gedaan, doe dat ook voor elkaar.' Petrus knikt langzaam. Hij begrijpt het nog steeds niet zo goed. Maar als Jezus dat van hem vraagt, dan gaat hij dat doen. Zeker weten.

Om te weten



Voeten wassen bij iemand anders? Wat Jezus bij de leerlingen doet, is best speciaal. Meestal kregen mensen gewoon water om zelf hun eigen voeten te wassen. Soms deed een slaaf dat voor hen. Je kon ook iemands voeten wassen om te laten zien dat je van iemand hield of veel respect voor hem had, bijvoorbeeld als leerling bij een leraar. Dat Jezus de voeten van de leerlingen wast, kun je dus op verschillende manieren uitleggen.

Voeten wassen voor het eten
'Handen wassen voor het eten' – die zin heb je vast al honderd keer gehoord. Maar 'voeten wassen voor het eten'? Dat vinden we wat minder gewoon. In de tijd van de Bijbel was het juist wel gewoon. De wegen waren toen erg stoffig – of modderig, als het geregend had. En mensen droegen open sandalen, zoals op het plaatje. Goed te begrijpen dus dat je je voeten wilde wassen voor een fris gevoel bij het eten!

Om te kijken

[Jezus was de voeten van zijn leerlingen.](#)

Om te doen: voetzoeker

Welke woorden zie je op de plaatjes? Ze hebben allemaal met het verhaal te maken. Vul de woorden in bij het juiste nummer. In de groene balk staat de oplossing. Als je van boven naar beneden leest, dan lees je wat Jezus deed toen Hij de voeten van de leerlingen ging wassen

Welke woorden zie je op de plaatjes? Vul ze in in de puzzel. In de grijze balk lees je de oplossing. Je leest van boven naar beneden wat Jezus deed toen Hij de voeten van de leerlingen ging wassen.

1

2

3

4

5

6

Om te doen: volg het voorbeeld van Jezus - 1

Tijd om elkaars voeten te wassen,

Neem een teiltje met lauw water, een handdoek en een beetje doucheschuim dat lekker ruikt.

Laat je vader/moeder of opa/oma jouw voeten wassen en doe dat dan ook bij hen.

Hoe voelt het om dat voor elkaar te doen?

Om te luisteren/zingen

[Toon mijn liefde](#)

Om te doen: volg het voorbeeld van Jezus - 2

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hij is Heer en meester van zijn leerlingen, maar Hij gedraagt zich als een dienaar, een knecht. Vervolgens vraagt Jezus aan de leerlingen om zijn voorbeeld te volgen: ook zij moeten elkaar dienen.

Kleur de andere voet en schrijf daarin het antwoord op de vraag die erbij staat.

Of

Ga met je blote voeten (zijn ze wel gewassen?) op een vel papier staan en maak een omtrek van je voet op het papier. Kleur ze mooi en bedenk eens hoe jij uit liefde iets voor iemand anders kan doen. Schrijf het antwoord in je voeten.



Jezus wast uit liefde de voeten van de leerlingen.

Hoe kan ik uit liefde iets doen voor iemand?

**Goede God,
Stap voor stap gaan wij op weg
naar Pasen. In deze weken horen
we over Jezus die steeds een
voetafdruk van zichzelf achterlaat
in de wereld.
In elke voetafdruk ontdekken we
hoe groot uw liefde voor ons is.
Vandaag liet Jezus zien hoeveel Hij
van zijn leerlingen hield.
Hij doet iets voor hen wat alleen
knechten deden.
Zo laat Jezus zien hoe je elkaar
kunt liefhebben.
Door elkaar te helpen dienen.
Door niet de belangrijkste te
willen zijn.
We danken U voor de liefde van
Jezus.**

**De Heer zal jullie gelukkig
maken en jullie beschermen.
De Heer zal bij jullie zijn en
voor jullie zorgen. De Heer zal
aan jullie denken en jullie
vrede geven.**

Volgende week: Jezus is de weg naar de Vader.

Johannes 13:1-5, 12-17 | Jezus wast de voeten van de leerlingen



BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics